

Länge leve kulturen

Kultur är förutsättningen för att människan ska utvecklas, få nya perspektiv och förändra samhället, det är en av demokratins grundstenar. För Vänsterpartiet är kulturen en självklar del av ett fungerande välfärdssamhälle där kulturen måste få kosta. Vi vill satsa mer på Malmös kulturliv istället för de nedskärningar som genomförs av den styrande minoriteten i staden.

Kulturen ska inte förbehållas en liten elit eller i huvudsak användas för att marknadsföra Malmö. Kulturen ska finnas till för alla oss som bor och lever i Malmö. Ett levande kulturliv kräver att kulturen och kulturarbetarna får möjlighet att både överleva och utvecklas. Kulturarbetarna måste ges utrymme för kritiska synpunkter och konstnärlig frihet och ska aldrig styras av makten.

För oss i vänstern är tillgång till kultur oavsett tidigare erfarenheter, och tjocklek på plånboken viktig. Vi tror på en kulturpolitik som möjliggör alla former av kultur där också klassamhällets snedfördelning av kultur motverkas. Det kan göras genom mycket låga eller inga avgifter på exempelvis kulturskolan – generösa öppettider på bibliotek och muséer och kulturpedagogisk verksamhet. Vi vill se till att kultur finns i hela staden genom nya allaktivitetshus som fungerar som kulturcentra men också satsa på kulturombud på stadens arbetsplatser och i våra bostadsområden.

Länge leve kulturen

Kultur är förutsättningen för att människan ska utvecklas, få nya perspektiv och förändra samhället, det är en av demokratins grundstenar. För Vänsterpartiet är kulturen en självklar del av ett fungerande välfärdssamhälle där kulturen måste få kosta. Vi vill satsa mer på Malmös kulturliv istället för de nedskärningar som genomförs av den styrande minoriteten i staden.

Kulturen ska inte förbehållas en liten elit eller i huvudsak användas för att marknadsföra Malmö. Kulturen ska finnas till för alla oss som bor och lever i Malmö. Ett levande kulturliv kräver att kulturen och kulturarbetarna får möjlighet att både överleva och utvecklas. Kulturarbetarna måste ges utrymme för kritiska synpunkter och konstnärlig frihet och ska aldrig styras av makten.

För oss i vänstern är tillgång till kultur oavsett tidigare erfarenheter, och tjocklek på plånboken viktig. Vi tror på en kulturpolitik som möjliggör alla former av kultur där också klassamhällets snedfördelning av kultur motverkas. Det kan göras genom mycket låga eller inga avgifter på exempelvis kulturskolan – generösa öppettider på bibliotek och muséer och kulturpedagogisk verksamhet. Vi vill se till att kultur finns i hela staden genom nya allaktivitetshus som fungerar som kulturcentra men också satsa på kulturombud på stadens arbetsplatser och i våra bostadsområden.

Försvara och fördjupa demokratin

Det finns malmöbor som känner uppgivenhet och maktlöshet. Men på valdagen är vi alla lika och Wallenbergs röst räknas lika mycket som din och min. Därför är det avgörande att använda sin rösträtt. Men det räcker inte.

När vårt samhälle privatiseras och läggs ut på en marknad så är det också vår demokrati och inflytande över våra liv som privatiseras. Därför måste vi ta tillbaka och fördjupa demokratin.

Det gör vi genom att öka – inte minska – anställdas inflytande och trygghet på arbetsplatserna. Det gör vi genom att öka brukarinflytandet i skolor, bostadsområden och äldreomsorgen. Det gör vi genom att slänga ut riskkapitalisterna ur vår välfärd. Det gör vi genom att förkorta arbetstiden vilket ger människor mer tid och ork för engagemang.

Det kan vi tillsammans välja den 9 september.



www.vmalmo.se

Försvara och fördjupa demokratin

Det finns malmöbor som känner uppgivenhet och maktlöshet. Men på valdagen är vi alla lika och Wallenbergs röst räknas lika mycket som din och min. Därför är det avgörande att använda sin rösträtt. Men det räcker inte.

När vårt samhälle privatiseras och läggs ut på en marknad så är det också vår demokrati och inflytande över våra liv som privatiseras. Därför måste vi ta tillbaka och fördjupa demokratin.

Det gör vi genom att öka – inte minska – anställdas inflytande och trygghet på arbetsplatserna. Det gör vi genom att öka brukarinflytandet i skolor, bostadsområden och äldreomsorgen. Det gör vi genom att slänga ut riskkapitalisterna ur vår välfärd. Det gör vi genom att förkorta arbetstiden vilket ger människor mer tid och ork för engagemang.

Det kan vi tillsammans välja den 9 september.



www.vmalmo.se